

Grevie 2006-03-01

Vi närmar oss den punkt då cirkeln sluts. Fiskarna är det sista av Zodiakens tolv tecken, slutet på en cykel och övergången till en ny och en tredjedel av detta det sista tecknet i zodiaken har redan passerat och vi är snart vid målet för vår årliga färd.

Utanför fönstret är allt vitt, tyst och stilla. Allt verkar dött – slut - och ändå vet vi att under snötäcket vaknar något nytt till Liv. Det gäller att vänta, att låta det gamla dö bort och att inte ha bråttom. Det föll sig därför naturligt att lyssna på Karl-Erik Edris föredrag med titeln "Varför har vi så bråttom"? och där ett av svaren var "vår rädsla för Döden".

Ett svar som knappast förvånade just i Fiskarnas tecken – ett tecken som ju handlar om korsfästelse och död, men en död av vårt lägre jag, för i Fiskarna får de elva föregående tecknen till sist sin fullbordning. De har banat väg för och varit en förberedelse för skapandet av frälsaren.

Och när vi möts tisdagen den 14 mars kl 19.00 är det skapandet av den frälsare som vi firar när vi vid månadens solhögtid mediterar över tankekornet "Jag lämnar Fadershuset och på tillbakavägen frälser jag" Den exakta fullmånen infaller onsdagen den 15 mars kl 00.37 svensk tid. Meditationen börjar kl. 19.00. Du är varmt välkommen till Grevie, Kyrkbyvägen 7.

Under månaden håller vi också öppet hus med Planetary Healing varje torsdag. För tider se kalendariet. Även om vi för det mesta befinner oss här de angivna dagarna och tiderna vill vi gärna att Du ringer oss om Du inte varit här på ett tag, för att försäkra Dig om att inga förändringar skett, så att Du ej behöver mötas av en låst dörr.

På vårt kalendarium vill vi göra dig uppmärksam på de *-märkta dagarna. Dessa dagar firar vi gärna på centret, många av dem är FN-dagar. Här på hemsidan finns en länk till mer utförliga texter om FN-dagarna. Välj svenska flaggan för komma till den svenska startsidan, välj sedan Aktuellt.

I detta brev vill jag dock omnämna några andra dagar som ej finns med på FN-sidan som till exempel att hela mars månad utropats till "Gather the Women's Month" av rörelsen Gather-the-women som också uppmanar alla världens kvinnor att uppmärksamma den Internationella Kvinnodagen den 8 mars.

Innan dess, den 3 mars firas World Day of Prayer där årets tema är Signs of the Times.