

Grevieby den 1 september 2006

Återigen har en månad förflutit och efter en helt magisk sommar med värme och bad är vi nu mitt uppe i Skördetiden. För en del av oss har det betytt mycket arbete för att fylla våra förråd med säsongens alla godsaker, för andra har det varit en tung tid då de sett frukt och grödor slås sönder i de förödande regnen som drabbat stora delar av landet. Först torka sedan översvämning. Antingen allt eller inget.

Ser vi oss omkring i världen verkar samma krafter verka på alla plan. I Libanon slås landet sönder och samman och ingen sida vill vika för den andra – Total underkastelse eller fortsatta bomber, död och förintelse. I Sverige går vi till val och vi matas dagligen om de olika sidornas företrädare. En märklig valrörelse där alla partier menar att de har en egen särskild profil för att tillfredsställa de individuella behoven hos valdeltagarna och samtidigt tränger sig allt närmare mitten och varandra för att fånga in så många röster som möjligt. Antingen höger eller vänster. Antingen individen eller kollektivet.

Kanske vi i en framtid skall flytta valet till Vågens tecken och där söka balansera motsatsparen för att få med det bästa av allt. Då kan vi istället tillfullo använda tiden i Jungfrun för att tillgodogöra oss den vilja som hon vill lära oss - offerviljan.

Inte en offervilja där vi ger upp, ger efter och suddar ut oss för att behaga utan en vilja att offra/en vilja att erbjuda sig själv i Det Enda Arbetet. Vi kan istället använda ord som altruism och oegennyttia. En avsägelse av makt, ära och rikedom så snart de utövas på andras bekostnad och just i Jungfruns tecken får vi hjälp att möjliggöra och utföra just det arbetet och får därigenom en större frihet och glädje att möta de kommande utmaningarna.

Jungfrun som infaller den 7 september, exakt tid kl 20.43 svensk tid, firar vi i meditation över tankekornet "Jag är Modern och Barnet. Jag, Gud – Jag, Materia är.

Torsdagen den 21 september då vi precis lämnar Jungfrun och går in i Vågen firar vi också den Internationella Fredsdagen. I år är det tredje året som vi i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och församlingen i Förslöv Grevie uppmärksammar detta med en inbjudan till en stund med dikt, musik och samtal i Grevie Kyrka från kl 19.00-till ca 21.00 För alla er som kan medvara här hos oss – tag med instrument, sånger, favoritdikter för freden.

Under månaden håller vi också öppet hus med Planetary Healing varje torsdag. För tider se kalendariet. Observera dock att även om vi för det mesta befinner oss här de angivna dagarna och tiderna vill vi gärna att Du ringer oss om Du inte varit här på ett tag, för att försäkra Dig om att inga förändringar skett, så att Du inte behöver mötas av en låst dörr.

På vårt kalendarium vill vi göra dig uppmärksam på de *-märkta dagarna. Dessa dagar firar vi gärna på centret, många av dem FN-dagar. På hemsidan finns en länk till mer utförliga texter om FN-dagarna. Välj svenska flaggan för att komma till den svenska startsidan, välj sedan Aktuellt.

Vi önskar dig allt gott tills vi hörs igen