

## **Grevieby den 1 november 2006**

Den första snön har kommit. Idag vaknade vi till kyla och isande vindar. Dagarna blir allt kortare och mörkret kryper in på knutarna samtidigt som också skönt, varmt, välkomnande ljus lyser upp våra hus. Denna höst har varit så fantastisk så att vi nästan glömt bort att vintern närmat sig och november månad står för dörren. Igår stod fortfarande kryssbollen i blom – idag frös den ihjäl. November – tystnadens månad. Fåglarna har gett sig iväg och en stillhet, ett lugn och en ro breder ut sig.

Novemberkvällar lockar med samtal framför brasan och möjligheter att mötas och minnas allt som varit i gemenskap med nära och kära och åminnelse för dem som gått före oss hem. Det är väl därför det passar så bra att Alla Helgons dag och Alla själars Dag infaller just under denna månad. Natten mellan lördag den 4:e och söndag den 5:e november kommer alla våra kyrkogårdar att stråla av tusentals lågor under ljusens natt och tävla med ljuset ifrån den ingående fullmånen i Skorpionens tecken som är exakt kl.13.59 svensk tid söndag eftermiddag.

Skorpionen kallas ofta för dödens tecken men är egentligen det tecken i vilket vi alla sätts på prov och får möta oss själva inom just de områden vi har svårast att erkänna existensen av. Om vi då mäktar detta eldprov kan vi lämna slagfältet och liksom Arjuna utbrista "Jag är krigare och ur striden går jag segrande". Det tankekorn som vi på Bjäre Kultur och Meditationscenter ägnar hela söndagen åt då vi möts med alla grupper runt jorden för att meditera över Skorpionens gåvor.

Det är med andra ord döden över våra föreställningar om oss själva och andra som vi möter och inte den död som så småningom befriar oss i Fiskarnas tecken. Innan vi kommer dit skall vi passera såväl Skyttens, som Stenbockens och Vattumannens tecken.

Den exakta tiden i Skytten infaller tisdagen den 5 december kl.01.26 på morgonen svensk tid och vill du delta möts vi i meditation måndag kväll över tankekornet "Jag ser målet, jag når målet och därefter ser jag ett annat".

Även under november månad kommer vi att hålla Planetary Healing-stunderna på torsdagsmorgnarna istället för eftermiddag och vi ber dig som vanligt ringa oss för att försäkra Dig om exakt tid så att Du ej behöver mötas av en låst dörr.

På vårt kalendarium vill vi också göra dig uppmärksam på de \*-märkta dagarna. Dessa dagar firar vi gärna och många av dem är FN-dagar. Denna månad vill vi särskilt uppmärksamma lördagen den 4 november då många grupper samlas för att demonstrera och meditera och visa sitt stöd inför den kommande konferensen om klimatförändringar som FN inbjudit till i Nairobi, Kenya 6-17 november, då 189 nationer samlas för att lösa den stora fara och test vi som mänsklighet står inför. På hemsidan finns en länk till FN's officiella sida, välj sedan 'Conferences and Events' där du finner mer utförliga texter om månadens FN- dagar.

Vi önskar dig allt gott tills vi hörs igen