

## **Grevieby den 15 januari 2007**

Ett nytt år har tagit sin början och återigen har det mer än bokstavligen börjat med att skaka om oss med starka, omvälvande, friska vindar. Denna gång var det Per som drog fram över landet och även om skadorna inte blev lika förödande som vid stormen Gudrun, så var det säkert många som drabbades vid förra tillfället som återigen fick ta de värsta smällarna. Våra tankar går till er som blir bärare av de försummelse som hela mänskligheten varit delaktiga i att skapa.

I vårt förra nyhetsbrev tog jag upp tanken om det månde vara så att mänskligheten behöver sätta upp nya mål både för sin egen och planetens överlevnad, och idag i efterdyningarna av Per så infinner sig samma fråga. Förhoppningsvis har vi nu satt upp dessa nya mål. Efter högtiden i Stenbocken, då vi skådade det överjordiska ljuset, såg vi kanske klarare vad vi behövde ta oss an, för att bidra till planetens och mänsklighetens fortlevnad. Dock kommer resultatet av de förändringar vi gör idag, förmodligen visa sig först om 10, 20 år eller kanske ännu längre fram, så en av de grundläggande egenskaper vi får nytta av att tillägna oss i denna tid är tålmod.

Det är också en av de egenskaper som för många Vattumän kan vara den mest utmanande. Ett frihetstänkande tecken som snabbt ser vad som behöver reformeras och överbryggas för att målen skall nås. Vi befinner oss nu i Vattumannens tidsålder och om bara några dagar inträder vi också i detta tecken på vår årliga vandring runt zodiaken. Förutom möjlighet att träna tålmod, får vi då även tillgång till egenskaper som sunt förnuft, insikt och förståelse, som alla kan komma väl till pass när och om vi påtar oss uppgiften att tjäna mänskligheten så som tecknets tankekorn antyder. När vi möts vid Vattumannens högtid kl 19.00 tors-dagen den 1 februari 2007, mediterar vi över tankekornet "Jag är livets vatten, utgjutet åt törstande människor". Den exakta tiden för högtiden är fredagen den 2 februari kl 06.46 svensk tid.

Detta nyhetsbrev sträcker sig över årets två första månader och omfattar därmed även det astrologiska årets sista tecken. Vi firar högtiden i Fiskarna lördagen den 3 mars med ett halvdagsevenemang 12.00–16.00 på temat "riktiga=rätta mänskliga relationer, då vi samtalar, reflekterar och mediterar över tankekornet "Jag lämnar fadershuset och på tillbakavägen frälser jag". Den exakta tidpunkten infaller vid midnatt, 18 minuter över tolv, söndagen den 4 mars.

Varmt välkommen också till Planetary Healing-stunderna på torsdag förmiddag. För samtliga träffar vill vi be dig ringa oss för att ej behöva mötas av en låst dörr.

Vi vill också inspirera dig att uppmärksamma FN's dagar. Dessa firar vi gärna i meditation tillsammans med andra grupper runtom i världen. Vill du läsa mer utförliga texter om FN-dagarna - följ länken till FN's officiella sida, välj sedan 'Conferences and Events'.

Väl mött