

Grevieby den 6 november 2007

Efter en lång våt sommar har solen äntligen kommit tillbaka och givit oss en vacker, varm och färgsprakande höst som lockat till långa promenader. Den har också inbjudit till allt det arbete som ej blev utfört i sommarens skyfall hunnits med och nu kan den iordningställda trädgården få lägga sig till ro inför vintern och så även vi med välfyllda skåp och bodar.

De senaste dagarna har vi märkt hur kylan alltmer tagit över och det skall bli riktigt skönt att få flytta inomhus och fira kalenderårets sista högtider.

Vi närmar oss också dess solhögtid där den exakta fullmånetiden infaller lördagen den 30 juni kl. 15.50 svensk tid och vi firar den på lördag kl 18.00 i Herrljunga men även om vi ej ses i fysisk form kan vi ändå förenas i meditation över det vackra tankekornet "Jag bygger ett upplyst hus och tager min boning däri".

När det en månad senare är dags att fira den kommande högtiden är vi tillbaka och söndagen den 29 juli är alla varmt välkomna att tillsammans med oss under hela denna dag fira solhögtiden i Lejonet i samtal, föreläsningar och meditation. Vill du enbart vara med vid fullmånemeditationen kommer du kl 18.00. Den exakta tiden infaller kl. 02.49 måndagen den 30 juli och vi mediterar över tankekornet "Jag är det och det är Jag".

Nu lockar den svenska sommaren – och det gäller att ta den tillvara så innan vi avslutar dessa rader vill vi önska dig varmt välkommen. Varje torsdag förmiddag möts vi också för att tillsammans med grupper runt hela vår planet delta i Planetary Healing. För samtliga träffar vill vi be dig ringa oss för att ej behöva mötas av en låst dörr.

Vi vill också inspirera dig att uppmärksamma FN's dagar. Dessa firar vi gärna i meditation tillsammans med andra grupper runtom i världen. Vill du läsa mer utförliga texter om FN-dagarna – gå in på www.sfn.se. På startsidan finns under Aktuellt en länk till FN's internationella dagar.

Väl mött