

SJÄLENS MANTRA

*Jag är Själen
Jag är det Gudomliga Ljuset
Jag är Kärlek
Jag är Vilja
Jag är Bestämd Avsikt*

ERINRAN VID MIDDAGSTID (vid 12.00)

*Jag vet o Livets och Kärlekens Herre
om alla behov
Vidrör pånytt mitt hjärta med Kärlek
så att också jag må älska och ge*

VÄRLDSTJÄNARENS MANTRA (kl 17.00)

*Må det enda Livets Kraft flöda genom gruppen
av alla sanna tjänare
Må den enda Själens Kärlek känneteckna livsgärningen
hos alla dem som söker att leva i enlighet med Planen
Må jag (vi) fullgöra min (vår) del i det Enda Arbetet
genom självförglömmelse, harmlöshet och ett rätt tal.*

GAYATRI

*Oh Du som upprätthåller Universum
Från vilken allt levande utgår
Och till vilken allt levande återvänder
Avtäck för oss Den Sanna Andliga Solens Ansikte
gömd bakom en skiva av gyllene ljus
Så att vi må förstå Sanningen
Och utföra vårt fulla åtagande
När vi färdas till dina heliga fötter*

Mer strålande än Solen

*Renare än Snön
Finare än Etern
Är Själen
Anden i mitt Hjärta
Jag är Denna Själ
Denna Själ är Jag*

Jag står i Andligt Varande

*och som en Själ tjänar Jag
Jag står i Ljuset
Och när Ljuset fyller min varelse utstrålar jag detta Ljus
Jag står i Guds Kärlek
Och när denna Kärlek flödar in i och genom mitt Hjärta
Magnetiserar jag dem jag söker att hjälpa.*

I centrum av all Kärlek står vi.

*Från detta centrum skall vi, Själen, röra oss utåt
Från detta centrum skall vi, vi som tjänar, verka
Må Kärleken från det Gudomliga Jaget spridas vida omkring
i våra hjärtan, genom vår grupp och ut över världen*

Jag och mina gruppsyskon är ett

Allt jag Är tillhör dem

Må kärleken i min själ flöda ut till dem

Må styrkan inom mig bära och bistå dem

Må de tankar min själ frambringar nå och uppmuntra dem

LÄRJUNGENS BEKRÄFTELSE

Jag är en punkt av Ljus inom ett större Ljus

Jag är en rännil av kärleksfull energi

inom den Gudomliga Kärlekens ström

Jag är en gnista Offereld,

fokuserad inom Guds brinnande Vilja

Och sålunda står jag

Jag är en väg genom vilken människor kan uppnå

Jag är en källa till styrka, som förmår dem att stå

Jag är en stråle Ljus, som skiner på deras väg.

Och sålunda står jag

Och stående så, vänder om

och vandrar denna väg, människans väg

och känner Guds vägar

Och sålunda står jag

ENHETENS MANTRA

Mänskligheten är en,

och jag är ett med den.

Jag söker att älska, icke hata

Jag söker att tjäna,

och icke kräva tjänster för egen del.

Jag söker att hela, icke skada

Låt smärtan skänka tillbörlig lön av Ljus och Kärlek.

Låt Själen kontrollera den yttre formen,

och livet och alla händelser,

Och bringa i dagen den kärlek

som ligger till grund för tidens skeenden

Låt vision och insikt komma.

Låt framtiden stå uppenbarad.

Låt inre enighet råda

och yttre splittring försvinna

Låt kärlek råda.

Låt alla människor hysa kärlek

Den stora invokationen

*Från Ljusets Punkt i Guds Sinne
Låt Ljus strömma in i Människornas Sinn
Låt Ljus stråla ned över Jorden*

*Från Kärlekens Punkt i Guds Hjärta
Låt Kärlek strömma in i Människornas Hjärtan
Må Kristus återvända till Jorden*

*Från det centrum där Guds Vilja är känd
Låt Människornas små viljor ledas av ett Högre Syfte
Det Syfte som Mästarna känner och tjänar*

*Från det centrum som vi kallar Mänskligheten
Låt Kärlekens och Ljusets Plan ta form
och må den försegla dörren till det onda*

*Låt Ljus och Kärlek och Kraft
återupprätta Planen på Jorden*

AUM

AUM

AUM

Ljusets invokation

*Oh – Du som frambringar Gryningen
Som oupphörligen förnyar dagen,
vilken strålgans är Morgonens klarhet,
Källan till livet och Det eviga ljusets upprinnelse.
Låt din Kunskap och din Styrka växa i oss.
Du som strålar i Öst,
och som visar Väst din Härlighet,
och som är enastående i den höga himmelen.
Du uppfyller dina Hus med Ljus,
och dina Boningar med dold Kraft
Du upprätthåller de Sju härskarna,
De strålande väsen som bevarar Din väg,
och vi, som tjänar Dig genom deras stråle
Oh – utsägliga Ljus
Låt din Visdom och din Kraft växa i oss
Vistas Du i oss, när som vi är Ett i Dig*

*Detta är den Stora Invokation
som dagligen upprepades i Templen
under tusentals år.
Återfunnen år 1926.*

Eldens Mantra

*Jag söker Vägen
Längtan att veta, förtär mig.
Jag skådar visioner och dunkla undflyende intryck.*

*Bakom portalen, på den andra sidan,
ligger det som jag kallar hem,
kretsloppets vandring är nära nog över,
och slutet närmar sig början.*

*Jag söker Vägen.
Mina fötter har vandrat alla vägar.
Eldens väg kallar mig med en obeveklig maning.
Inget i mig söker Fredens Väg;
Inget i mig åtrår Jordan*

*Låt elden rasa, lågorna förtära;
låt all slagg brännas
och låt mig träda in genom denna port
och anträda Eldens väg*