

LEKTION 2

Manifestationens cykler

Att kontakta Mästaren
Den gudomliga viljan
Tjänande

Vi är nu redo att se på hur Själens manifesterar sig själv i form. Vi kan lära mycket genom att studera de lägre naturrikerna. Vi kan se olika manifestationscykler; vissa former kommer och går i enlighet med en cyklisk ebb och flod. Den, de stora Cyklernas lag, är rytmen hos allt som manifesteras – rytmen hos Själens som inkarnerar i formen och också i formens egen aktivitet. Varje gång Själens kommer tillbaka i inkarnation kommer formen att byggas i ett finare slag av materia – ha större konduktivitet¹ och därför ha större möjlighet att uttrycka Själens.

Genom att utforska sina egna cykler av ebb och flod kommer individen att upptäcka hur han ska återuppbygga sitt instrument så att det får en större användbarhet. Genom observation kan ni upptäcka när det är tid för mer omfattande yttre aktivitet och när det är tid för inre samling, för ett insamlande av livsenergi snarare än ett utdrivande av dem. Detta studium behöver var och en göra för sig själv och av sig själv, för alla individer har olika cykliska mönster.

Det finns dock vissa universella cykler som kan användas av alla. Perioden kring fullmånen är t ex en period av omfattande aktivitet inom Hierarkin. Det är den tid då de studerande lättast kan kontakta Mästaren, för det är då hans tankar är inriktade på hans grupp.

Den studerande kan dra nytta av denna period genom att minska på den fysiska aktiviteten och gå in i ett tillstånd av aspiration. För att uppnå kontakt, behöver den studerandes vibration vara i samklang med den Mästare han önskar kontakta. Detta uppnås lättast genom att stilla det fysiska instrumentet, lugna den emotionala naturen och aspirera² genom att vara mentalt vaken och alert. Om den studerande kan fasta eller dra ner på mat, avstå från socialt umgänge och vägra bli indragen i emotionella problem skulle han få stor hjälp i sina försök att kontakta sin mästare.

Den tidiga morgonen är en annan tid som är bra att använda för meditation. Vid soluppgången och någon tid därefter vänder Själens sin uppmärksamhet mot sitt instrument. Genom att träda in i meditation vid denna tid kan den studerande motta ett inflöde av Själens energi som kommer att hjälpa honom igenom vad helst dagen har att bjuda. Han kan då ofta kontakta sin Själ och ta emot meddelanden i form av insikter. Senare kommer han att kunna smälta samman sitt personlighetsmedvetande med Själens under höjdpunkterna i meditationen.

Vi finner t.ex. när vi studerar växtriket, att detta rikets själ uttrycks i dess harmoni av färger, likhet i storlek och dess tjänande av mänskligheten.

¹ Ordet konduktivitet är ett begrepp inom el-läran och en beskrivning av ett ämnes ledningsförmåga.

² Ordet aspiration används när begäret vänds från formen till högre sfärer

Om vi jämför människariket och växtriket, finner vi att harmonin av färger uttrycks i mänskligheten som egenskaper, likformigheten uttrycks som syster- och broderskap och tjänandet är av livet som finns inneboende i alla former.

Det är alltid klokt att göra dessa jämförelser för genom att göra dem kan man lära mycket om de lagar som styr manifestationen. Genom att studera hur naturen fungerar kan man börja förstå Lagen om orsak och verkan och kommer därför närmare tillvarons hjärta.

Själen, när den bygger sin uttrycksform, formar den i enlighet med de erfarenheter som behöver göras, färgar den med de nödvändiga egenskaperna för att den, i enlighet med Attraktionslagen, ska dra till sig de nödvändiga lärdomarna och på detta sätt berika sin förståelse. Varje efterföljande form är förmögen till att uttrycka allt mer av Själens tills Själens slutligen bygger en form av sådan hög frekvens och vibration att den kan bära Själens fulla medvetande och manifesteras fulländning.

Vad kännetecknar då en högt utvecklade form? Vi finner naturligtvis de kännetecken som är inneboende i själen och som räknas upp och förklaras härnedan:

- A. Gudomlig vilja: Denna ska inte förväxlas med det separata jagets lilla vilja, som är en förvrängning av verkligheten.

Den gudomliga viljan manifesterar sig först som motiv, Viljan till det Goda, som motiverar alla lärjungens handlingar.

Ni kanske frågar er, vad är då en lärjunge? En lärjunge är en som har nått en medveten medvetenhet om sig själv som Själ. Han ser allt omkring sig i Själens ljus – ser Själens i alla andra och identifierar alla som varande en. Hans handlingar grundar sig på Översjälens motiverande impuls som är medvetandets evolution.

För det andra manifesterar sig Den gudomliga viljan som Syfte. Lärjungen är medveten om ett bestämt syfte i de manifesterande förhållandena runt honom och detta syfte identifieras som tjänande. Han känner igen dem som omger honom som Själ som han sedan länge varit förbunden med och som han på något sätt står i skuld till. Han strävar nu efter att tjäna dem på alla de sätt han kan, och han gör det med glädje utan tanke på sig själv.

Det kan här vara bra att infoga vad tjänande verkligen betyder. En grupp individer kan komma fram till lika många idéer om vad det betyder som det finns medlemmar i gruppen, vilket orsakar en total förvrängning i gruppmedvetandet.

1. Tjänandet antyds av den omgivning du befinner dig i. Man behöver, så att säga, inte gå ut i världen för att finna ett särskilt område att tjäna på. Ditt tjänande finner dig där du är, så låt oss skingra alla illusioner och villfarelser som så ofta förblindar aspiranten.
2. Tjänande är varken en verksamhet som innebär att man lägger sig i andras angelägenheter, övervakar och tillrättavisar dem för deras beslut och handlingar; eller ger dem råd som inte efterfrågas.

Lärjungen tjänar sin omgivning genom att manifesteras det som han är. Han förmedlar harmoni till andra genom att vara ett levande exempel på harmoni. Han delar sin visdom genom att manifesteras den visdom han är och som finns inom alla som kontaktar honom. Han stimulerar Gudomlig kärlek för han är Gudomlig kärlek.

Tjänande är en handling som framkallar Själens fulländning inom alla former. Genom att se det fulländade hjälper han Själens när han påkallar individens uppmärksamhet på detta faktum. Genom att påkalla det hjälper han Själens att manifesteras en fulländad uttrycksform.

En viktig idé för aspiranten att förstå, är att inom varje hjärta, oavsett yttre uttryck, finns Det gudomliga – det som vi kallar det goda – och genom att koncentrera oss på det goda hjälper vi det att framträda. Den accepterade lärjungen har ingen lust att kritisera utan har snarare fullständig tolerans för allt och alla.

En tredje manifestation av Den gudomliga viljan är uthållighet och den är en nödvändig tillgång i alla lärjungars liv. Han behöver lära sig att arbeta utan att kunna observera omedelbara resultat i formens värld och detta är inte lätt. Lärjungen är så entusiastisk; han har sett visionen, har uppfattat en del av Den gudomliga planen och upplever att det är bråttom (hans ärende är brådskande) och har behov av att skyndsamt gå framåt. I sina försök att manifesteras Planen såsom han har uppfattat den, misslyckas han därför skenbart – inte en gång, utan många gånger. Ofta inser han inte att det inte finns något verkligt misslyckande; utan att ur dessa skenbara misslyckanden så har framgången kommit ett steg närmare.

I sina första försök gör han många fel och misstag och när han ser på dem kan han uppleva ett visst självförakt och en otillräcklighet att tillgodose tidens behov. Han glömmer då att han genom hela denna period av försök och misslyckanden är sedd och beskyddad, skolad och hjälpt närhelst det är möjligt. Han glömmer att när han gått igenom denna period är han en erfaren och skicklig arbetare och en av de pålitliga lärjungar på vilken Mästaren fäster sitt hopp för mänsklighetens väl och ve.

Det finns en annan faktor här som vi behöver beröra och det är Lagen om orsak och verkan. Orsaken har sitt ursprung på de inre planen, i tankens värld och effekten manifesteras i formens aktivitet. Vi finner att varje situation är en effekt av ett medvetandetillstånd och för att förändra situationen är det nödvändigt att först förändra det medvetandetillstånd som är dess orsak. Därför måste lärjungen lära sig att arbeta uppifrån och ner. Han måste lära sig utvidga sitt medvetande vidare till mentalplanet. Han har uppfattat en del av Den gudomliga planen; han arbetar därefter med att varaktigt uppehålla sig på mentalplanet, att anpassa tillståndet i det emotionala och slutligen på att vara verksam i det fysiska.

Mycket ofta kommer en period av skenbart kaos som manifesteras sig på det fysiska planet som ett resultat av hans ansträngningar och det är här som nybörjaren lätt kan känna sig *modfälld*. Den vise lärjungen inser att förändringen ofta kommer att manifesteras sig på det här sättet när karma faller ut och justeras. Han fortsätter sitt arbete och bibehåller sin styrka och vilar i sin Själens lugna försäkran att allt är gott. Han fortsätter till dess hans mål nås.