

LEKTION 6

Tre typer av energi

Begär och aspiration Desillusion Inrätning

Vi har räknat upp och definierat tre utmärkande drag för Själens som manifesterar sig i och genom den fulländande formen som Gudomlig vilja, Gudomlig kärlek-visdom och Intelligent aktivitet. Vi har ganska ingående behandlat dessa attribut som de viktigaste faktorerna som påverkar aspiranten när hen beträder vägen. Vi inser nu att aspiranten får sina ingivelser av Själens gudomliga vilja, genomströmmas och upplyses av Själens gudomliga kärlek-visdom och sveps in i aktivitet av Själens gudomliga intelligens.

Nu ska vi betrakta dessa tre attribut och förstå att de är tre typer av vibrerande energi som når och påverkar aspiranten i enlighet med hans aspiration, meditation och tillämpning. Vi ska ingående behandla den trefaldiga metoden för hur vi kontakter, accepterar och förkroppsligar Själens gudomliga energier. Det kommer att ge den studerande en större förståelse för Lagen och möjliggöra en slutlig medveten kontakt med Själens.

- A. Aspiration: Vad menar vi med denna term? För att förtydliga dess mening ska vi börja med att se på dess motsvarighet på en lägre nivå, nämligen – begär.

Begär som dominerar personlighetens emotionella natur har sin grund i hjärnans själviska vilja.

Jag vill här infoga vad vi menar när vi använder ordet ”självisk” för att undvika att det misstolkas av de som läser dessa lektioner. Vi bekymrar oss inte för det s.k. goda eller onda som kännetecknar denna term när mänskligheten som helhet använder den. Allting som rör det separata, enskilda jaget anser vi vara själviskt. Naturligtvis är mycket av det s.k. goda eller onda ett resultat av denna inställning. Det är attityden av att utesluta och separera som ibland kan vara både subtil och svår för aspiranten att upptäcka i sig själv.

Den själviska önskan att uppnå något för egen del kännetecknar nästan alla prövolärjungar. Den separerar individen i medvetenhet från hans systrar och bröder. Ett moln av tankar och känslor kretsar runt hen på ett sådant sätt så att den skär av hen från andra. Alltså gör hen sig okänslig för allt som inte har en direkt inverkan på hen som en särskild och ytterst viktig person.

Aspiranten kan känna igen och arbeta bort detta personlighetsdrag genom att inse att hen, för det första är en del av helheten och dessutom beroende av helheten och varje del av den. Hen inser att hen är viktig (’viktig’ är inte ett korrekt uttryck) bara i den utsträckning som hans relation till helheten och till varje del erkänns och är rätt balanserad.

Vi ska nu återgå till att studera begäret: den själviska viljan som centrerar sig själv i det lilla ”jaget”, som har sitt säte i hjärnan, till den emotionella polariseringen som har sitt säte i solar plexus via nervsystemet. Detta framkallar en vibration i den emotionella naturen som vanligtvis kallas begär.

När klärvoajanta betraktar emotionalkroppen hos de flesta individer ser de en kropp i ett konstant tillstånd av kaos. Där finns energivirvlar, som liknar strömvirvlarna i en älv som suger in individens energier. Dessa virvlar representerar de olika begärens och önskningarna som drar individen än hit än dit

De stimuleras, till och från, av den lilla viljans impulser men utan en definitiv rytm och är därför oförutsägbara och planlösa. Vi ser i detta fall en individ som helt och hållet styrs av sina känslor, som inte har något syfte och som alltid är ett offer för omständigheterna.

Det finns en skillnad när begäret kopplas till ett syfte. Individen tenderar då att bli mer målmedveten i sitt begär och det finns mindre oordning i känslokroppen. Virvlarna begränsas till en eller två stora virvlar och har en mer bestämd rytm. Denna rytm attraherar eller stöter bort och därför ser vi perioder av intensivt begär och perioder av tillfredsställelse då begäret blivit uppfyllt.

Begärets uppfyllelse leder förr eller senare till besvikelser och individen fortsätter vara missnöjd och otillfredsställd. Det leder naturligtvis till att hen sätter upp ett nytt mål och att en ny period av intensivt begär tar sin början ända tills personen vaknar upp och inser att det är begäret som är bedragaren. Då vänder sig hen bort från begäret och träder gradvis in i ett tillstånd av aspiration.

För att sammanfatta vad vi sagt om begär kan vi säga att det är den emotionella naturens aktivitet som får sin impuls och drivkraft från personlighetens själviska vilja. Den är alltid separatistisk eftersom den begränsas till den berörda individens tillfredsställelse och är därför till stor del ansvarig för bristen på medmänsklighet eller syster- och broderskap i världen idag.

Aspiration är resultatet av en elektrisk impuls som projiceras från Själens (fokuserad i området kring hjärtat) via energin som ligger till grund för all materia. Sålunda påskyndas den emotionella naturens vibrerande aktivitet och denna aspekt lyfts bokstavligen upp från de lägre nivåerna, som kännetecknas av begär, till aspirationens högre nivåer.

Därefter ser vi en energikropp som är relativt lugn och kännetecknas av en utstrålade aktivitet som både är expansiv och sammandragande.

Vi har därmed en impuls från Själens aspirationen föds. Aspiranten börjar med en törst och längtan efter Ljus. Precis som blomman som vänder sig mot solens ljus så sträcker sig aspiranten efter Själens ljus.

Precis som blomman växer, blommar och utstrålar skönhet så växer och blommar aspiranten och utstrålar gudomlighet. Aspirantens utstrålning kännetecknas av det hen ger, med sina handlingar, utifrån de energier hen mottagit från Själens. Denna akt, att oupphörligen sträcka sig efter Ljuset, och ge och dela detta Ljus har kallats aspiration.

Det i sin tur framkallar ytterligare gensvar från Själens aspirationen mottar mer Ljus. På detta sätt, genom energiernas ebb och flod – en åkallan från personligheten, ett gensvar från Själens och vice versa – ser vi människan blomma som en Själsgenomsyrad personlighet.

Uttrycket ”människan lyfter sig själv i håret” är en bra analogi för det som alla aspiranter gör.

Själva termen ”aspirant” som när den ges en individ förutsätter en viss utveckling och ges inte godtyckligt till alla studerande. Aspiranten är en individ som ägnar sig åt att frammana Den gudomliga viljans impuls.

Detta är ytterst viktigt och bör begrundas av alla som på allvar studerar detta ämne. Bara på detta sätt kan Gudomlighetens första aspekt komma till ett aktiv uttryck i individens omgivning.

När aspiranten väl är inne i detta utvecklingsskede kan hans mentala hållning bäst beskrivas med följande ord:

”O själ, ske din vilja, inte min.”

Med avsikt och för personligheten ofta med till synes alltför höga kostnader ljuds denna åkallan. Personlighetens lilla vilja, som så länge styrt, underordnas Själens Vilja, och detta sker inte utan strid.

De former som inte är i harmoni med Själens syfte förstörs och kom ihåg att den förstörelsen innefattar alla oförenliga former antingen det är en tankeform, en känsla, en fysisk form, eller den form som handlingarna tar. På så sätt höjs aspirantens uppmärksamhet och ögonen öppnas.

I detta sammanhang vill jag dröja vid inrättning för det är först nu som den medvetet används.

Inrättning är att upprätta en väg för energiflödet mellan två punkter. Det är minsta motståndets väg för all skapande verksamhet.

Aspiranten inrättar sig själv med Själens vilja på följande sätt:

1. Först erkänner hen det faktum att Själens existerar
2. Därefter accepterar hen mentalt och känslomässigt Själens vilja
3. Sedan visualiserar hen en ljuslinje som sträcker sig ut från hjärnan genom tankeplanet till Själens. Hans anrop sänds längs denna ljuslinje.

Åkallan är en uppmaning och när den görs på rätt sätt är genvägen oundvikligt. En vibration upprättas längs denna linje som når Själens och påkallar dess uppmärksamhet och då sänds ett svar.

Det är viktigt att den studerande förstår att detta svar inte antar formen av uttalade ord i hans hjärna. Det är till att börja med inget annat än en subtil förändring av och i hans handlingar, och att hen presenteras möjligheten att handla eller låta bli att handla.

De flesta individer är så upptagna med att söka efter och fascineras av ovanliga och speciella fenomen, att de misslyckas med att känna igen Själens mer subtila inverkan.

Kommer ni ihåg att vi talade om Den gudomliga viljans impuls; den är ett faktum. Det är en elektrisk impuls som yttrar sig som förändringar i vibrationsfrekvensen i aspirantens instrument och på detta sätt förändras hens tankar, känslor, ord, handlingar och omgivning.

4. Hen upprätthåller denna kontaktlinje hela tiden och underordnar sin personliga vilja och sina handlingar till Själens gudomliga vilja.

När ni reflekterar över denna lektion och dess tillämpning kom ihåg att vi ägnar oss åt *aspiration* och inte meditation. Den inrättning som nämns ska inte, i detta skede, vara annat än en mental aktivitet som pågår samtidigt med de dagliga göromålen. Låt ögonen vara öppna, hjärnan subjektivt uppmärksam och det fysiska instrumentet i full verksamhet som vanligt. Använd inte denna inrättning som en meditationsform.

För att sammanfatta;

- aspiration är en verksamhet i den högre emotionella naturen och på tankeplanet som får sin impuls från Själen.
- den handlar alltid om Den gudomliga planen och är därför alltid inkluderande,
- så småningom ger den upphov till erkännande, accepterande och utövande av syster- och broderskap i aspirantens hjärta och sinne.