

Inledning

Ytterligare steg i utvecklingen

Grundläggande steg
Styrande organ
Lagar
Invigningar
Gruppmedvetande

Människan är i färd med att ta ytterligare steg i sin utveckling in i ett nytt naturrike, Själens andliga rike. Många har redan tagit det första steget. De är de som är medvetet medvetna om sig själva som själar, och som arbetar i världen för att uppnå sitt syfte. De försöker hjälpa mänskligheten i dess kamp att utvidga medvetandet om sig själva till medvetande om själen.

Denna undervisning baseras på Kristi läror som han givit oss i telepatisk kommunikation via sina budbärare. Den erkänner Visdomens mästare som sändebud för Den ende mästaren, Kristus. Den är ägnad att tjäna dem i arbetet med att förbereda mänsklighetens medvetande för Kristi återkomst.

Undervisningen bygger på vissa grundläggande principer, som i korthet kan beskrivas på följande sätt¹:

A Styrande organ

1. Att det finns en skapare som leder och styr hela skapelsen.
2. Att det finns en grupp ledda av Kristus, som är Skaparens styrande organ för allt liv som utvecklas på denna planet. Inte vid något tillfälle påtvingar den sin vilja på mänskligheten för människan har fått frihet att välja. Den kommer dock att vägleda mänskligheten till dess slutgiltiga mål.
3. Att det finns en grupp världstjänare som bistår den förra gruppen, ibland medvetet ibland omedvetet, i deras enorma uppgift. Dessa individer är utvecklade själar som inkarnerat för detta syfte. De är upplysta och emellanåt finner vi dem bland mänsklighetens framträdande kvinnor och män.

B Universella Lagar

1. **Lagen om utveckling.** Detta är Den gudomliga lag som styr hela skapelsen, vilket innebär att allt medvetande utvecklas till att omfatta allt mer, att allt är i framåtskridande. Gud skapade Själur som är som barn, som under Utvecklingslagen växer och utvecklas till vuxenlivet. Det fysiska planet är inget annat än en skola för denna stora utvecklingscykel för skapelsen.

¹ Stor del av denna text finns även i Lektion 3 av Introduktion till Visdomen. Vi rekommenderar att ni läser båda texterna eftersom de skiljer sig åt i vissa avseenden. öa

2. **Lagen om återfödelse.** Detta kan kallas Guds indelningssystem i stadier och nivåer. Den individuella Själen inkarnerar inte bara en gång i mänsklig form, utan många gånger och växer i erfarenheternas skola till ett högre medvetandetilstånd. Det finns en felaktig tolkning när det gäller denna lag som måste rättas till. Aldrig någonsin kommer en mänsklig själ att inkarnera i något annat än en mänsklig kropp.
3. **Lagen om karma eller vedergällning.** Denna Lag är den bestämmande faktorn för all undervisning på varje medvetandenivå. Det är den som attraherar allt som hör till människan. Om hon stjälar, kommer hon själv att bli bestulen, tills hon har lärt sig läxan, att det helt enkelt inte är någon bra idé att stjäla. Om hon vid ett tillfälle ger, kommer hon vid ett annat tillfälle att få, och så lär hon sig att det är rätt att ge.

C Medvetandets utvidgande

1. Att den fysiska formen bara är själens boning och att personligheten är det instrument genom vilket själen uttrycker sig.
2. Att när personligheten har utvecklats till en viss nivå, vidtar en period av växande, där självmedvetandet expanderar till att omfatta Själsmedvetandet. Detta utvidgande omfattar fem invigningar. Dessa fem invigningar är:

a. *Kristi födelse.*

I detta stadie har individen upptäckt den andliga Själen och blivit återfödd i Kristus' medvetande, som är det medvetande, det högre tillstånd, som överskuggar hela människoriket. Det är mot detta tillstånd som alla människor (medvetet eller omedvetet) strävar. Denna invigning betyder således att människan slutligen har upptäckt och insett sitt sanna Jag och avsikten med sin existens. Hon lever, står och vandrar i ljuset från Kristus och delar detta ljus med alla hon kommer i kontakt med.

b. *Dopet.*

Vid denna invigning genomgår människan en reningsprocess. Genom disciplinär träning, en period som vanligtvis sträcker sig över många inkarnationer, många liv, renas hennes motiv och hennes strävanden. Detta resulterar även i en renad kropp och kontroll över de lägre begären.

c. *Transfigurationen.*

Detta är den första, stora invigningen, där medvetandet s.a.s. blir upplyst av Sanningens ljus. Människan genomgår ett stort uppvaknande och börjar i ljuset av 'Visdomen', fånga glimtar av orsaken bakom allt hon ser. Hon blir uppmärksam på verkligheten som ligger bakom alla formers manifestation, och börjar tänka i termer av och arbeta med *energi*.

d. Korsfästelsen

I denna invigning korsfäster människan den del av sig själv, som står emellan henne och fullständig frihet. Hon offrar all personlig ambition och alla begär till 'Det enda livet', som bor i alla former. Hon hänger sig fullständigt och arbetar för och tjänar ständigt Det enda livet. Efter att ha befriat sig från alla personliga begär och ambitioner, återvänder hon till världen igen för att arbeta som en som har dessa egenskaper, men nu med en skillnad – hennes motiv är Kärlek till mänskligheten och allt hon gör, gör hon för att tjäna sina systrar och bröder.

e. Himmelsfärden.

Denna invigning är så avancerad att väldigt lite kan sägas om den, vid denna tidpunkt. Det är frihet från och bemästrande av de tre planen för mänsklig strävan – det fysiska planet – det emotionella (känsl-) planet och det mentala planet. Människan är förlöst från återfödelsens hjul och om hon inkarnerar igen i mänsklig form, så är det bara i tider av djup kris, för att vägleda mänskligheten.

Människan genomgår idag en svår övergång som hon vet föga om. Som släkte håller hon på att slutföra den första invigningen och närmar sig nu den andra där hon växlar mellan den emotionella aspekten av sin natur och den mentala. Hon lär sig att reagera intelligent på livet snarare än bara med känslor. När hon blir alltmer polariserad i den mentala aspekten, kommer hon närmare sin egen själs framträdande.

Alltjämt har människan sin valfrihet och kommer hon att bestämma sig för att fortsätta på den själviska vägen mot undergång, behöver hon genomleva ytterligare en mörk tidsålder där den andliga själen förblir oförverkligad och slutförandet av den första invigningen får vänta på sin fullbordan.

Vi har några förslag som vi gärna vill ge för att underlätta studierna av denna serie instruktioner. Först, låt oss beakta gruppmedvetandet, för det är vad som kommer att bli följderna när människan kommer till insikt om sin själ och visar en ansats att underordna sin personlighet själens syfte. Grupper av individer återföds samtidigt p.g.a. tidigare förbindelser som resulterat i karmiska relationer, och för att de tillsammans skall genomföra en viss aspekt av den gudomliga planen.

De av er som dras till denna undervisning skulle göra klokt i att överväga dessa relationer. Alla omkring er är själar som på ett egendomligt sätt är relaterade till er och utarbetandet av planen. När ni går vidare i förverkligandet kommer andra att dras till er och om ni gör de rätta framstegen kommer ni och de andra in i ett gruppmedvetande, vars motiv är tjänande och vars mål är en manifestation av den gudomliga planen så som ni har förstått den för mänskligheten.

Av den anledningen vill vi föreslå att de av er som är intresserade av lektionerna, de som verkligen önskar att hjälpa mänskligheten i den nuvarande krisen, och de som är geografiskt placerade så att det är möjligt att studera lektionerna i grupp: Träffas så ofta det går och är klokt för att diskutera lektionernas innehåll. Ni kommer att se att ni gör större fram-

steg på detta sätt och ni kommer att bli förvånade över att upptäcka hur tillfredsställande det är att mötas i grupp.

Ett varningens ord kan behövas beträffande grupper, eftersom ni vid denna tid, fungerar som personligheter kommer helt visst både friktion och konflikter att uppstå och om de inte tas om hand noggrant och varsamt kommer gruppen inte att överleva som grupp. Låt den gudomliga kärleken leda er i detta storartade arbete. Se varandra som själar och därför som systrar och bröder. Låt tolerans vara er inställning i alla relationer och ge var och en friheten att uttrycka sig som hon/han finner lämpligt. Var inga domare utan systrar och bröder på lika villkor, där var och en strävar efter att fullända sig själv för att kunna tjäna de många.

Till dem av er som dras till lektionerna men inte vet varför, eller till dem av er som är nyfikna men som tvivlar, vill vi ge rådet att, om ni vill, läs och studera ensamma och med ett öppet sinne. Vänta ännu så länge med att gå in i, eller bilda en grupp. Ge andra rätten att tro som de vill och göra sina egna framsteg. När ni är redo, mina systrar och bröder, då kommer ni att finna er grupp.

Vi vill uppriktigt välkomna alla dem som, genom Den universella lagen om attraktion dras till denna undervisning. Må vårt samarbete bli långt och glädjefyllt.