

## LEKTION 10

### Sanningen

#### Anspraak på vetenskap Strävan till Gud för mänskligheten Mitt på dagen (klockan 12)

I de nio föregående lektionerna, har jag delgivit er mycken värdefull information som kan vara av stort värde för er som enskilda individer eller som kollektiv. Den här lektionen vill jag ägna åt hur denna undervisning skall tillämpas, för det är i det dagliga livet som det visar sig om en idé är användbar eller ej.

I mitt hjärta hyser jag en djup kärlek till er alla, när jag nu framlägger dessa ord, för jag känner till många av era prövningar, era tankar och er strävan. Ni är alla sökare och söker Sanningen så som människan alltid sökt den, genom alla sina erfarenheter. Detta sökande har varit den grundläggande orsaken till alla era erfarenheter, oavsett hur de yppat sig. Det s.k. goda och onda är bara resultat av människans djupa önskan att veta. Den vaga, obeskrivbara inre rastlöshet, som driver människan från den ena erfarenheten till den andra är hennes strävan efter att finna Sanningen. Och vad är det då för en Sanning hon söker? Hon söker sin egen identitet. Insikten att hon är en Gudason och "en medveten, inkarnerad Själ".

Genom tiderna har en och annan funnit denna Sanning och en gång för alla konstaterat sin egen gudomlighet och med en osjälvisk Kärlek till sina systrar och bröder, försökt överbringa denna Sanning till alla människor. Idag har denna begäran stigit upp ur det kollektiva undermedvetna och mänskligheten som helhet är medveten om att detta stora behov måste tillgodoses. Aspirationens gnista har flammats upp till en låga och allt eftersom tillståndet i världen blir alltmer kritiskt kommer lågan att brinna allt klarare. När mänsklighetens strävan övervinner det separata jagets girighet blir kravet efter sanning så stort så att den tvingas fram och människan blir fri: "Sanningen skall göra er fria."

Du kan bidra i detta stora kraftprov genom att förena dig med alla andra som medvetet söker Sanningen. Inse att många individer och grupper får dessa lektioner av samma anledning som du, för även de strävar att nå Gud. Förena er med varandra på tankeplanet i er strävan till Gud för allas bästa. Åstunda denna Sanning för hela mänskligheten.

Då inser ni att det inte bara är många som tar emot de här lektionerna utan att det också finns många som finner sanningen genom annan undervisning. Det är i grunden samma undervisning, den tar sig bara olika uttryck. Förena er därför som grupp och bli ett med alla och fortsätt er strävan till Gud, för hela mänskligheten.

Stunden mitt på dagen vid tolvslaget har över hela jorden reserverats av alla sanningsökare och de som vill tjäna för ett förenande på tankens och känslans plan. Ni kan också tjäna, genom att delta i denna handling. Tänk på vilken enorm kraft för det goda som sätts i rörelse då många förenas på tankens plan i syfte att tjäna människan i hennes sökande efter Sanningen. När ni gör det, låt Kärlek strömma ut till alla systrar och bröder såsom

jag nu låter min Kärlek strömma ut till er. Den Kärleken är en konkret verklighet och dess helande kraft är stor.<sup>1</sup>

I de nio tidigare lektionerna, har vi konstaterat att vi skapar vår egen värld, genom våra tankar, känslor, ljud och ord. Det har vi gjort genom att studera dem var för sig. Låt oss nu avsluta vårt arbete med att föra samman all denna kunskap till en levande Sanning genom att tillämpa den i vårt dagliga liv.

Lär er tänka med klarhet och var noga med vilka tankar ni hyser. Låt ert känsloliv vara sådant, att ni drar till er Sanningen. Lär er att formulera denna Sanning, i korrekta ordsymboler, så att ert tal kan vara ett redskap för tjänande. Låt den ton ni ljuder vara harmonisk så att den blir ytterligare ett redskap för tjänande.

Träd in på Lärjungaskapets väg genom att visa din duglighet att tjäna Gud mitt i vardagen.

För en andlig dagbok och skriv ner alla de sätt på vilka ni kunnat leva Sanningen och tillämpa den där ni befinner er. Gör det noga och omsorgsfullt och allt eftersom era tankar fortsätter att kretsa kring Sanningen, kommer ni att upptäcka ännu fler sätt att tillämpa den.

Det här är den sista lektionen i denna lektionsserie. Många fler lektionsserier kommer att följa och de av er som är redo kommer att ta del av dem. När du är redo, kommer du att fråga efter dem och frågar du, så får du svar.

Det är med en stor Kärlek och förståelse och med en bön om er upplysning, som jag nu avslutar denna serie av lektioner.

FRID VARE MED ER

---

<sup>1</sup> Erinran vid middagstid är ett mantra som många människor ljuder vid detta klockslag. Vill Du delta vid denna tidpunkt Se <http://www.meditation.sverige.net/bjare/mantra.html>