

LEKTION 4

Systerskap - Broderskap

Negativa tankar
Kraft *för* Det goda
Bli positiv till din omgivning

Om du följt anvisningarna i lektion 3, inser du att din omgivning utövar ett stort inflytande på dig och att allt inte 'är av godo', sett från din synvinkel. Jag tvivlar på att du ens varit i närheten av att ta in allt i din omgivning såsom radio, tidningar, världen i stort och samhället du lever i och så skall det också vara för dig just nu, eftersom din inflytelsesfär bara berör din omedelbara omgivning. Så som du t.ex. påverkas av andra så påverkar även du dem och det är dem som du lättast når som - vi menar - är inom din inflytandesfär.

Vilket slags inflytande utövar du på andra? Är det ett konstruktivt inflytande? Utgör ditt inflytande en god kraft? Det hänger naturligtvis ihop med hur du relaterar till andra, huruvida du är positiv eller negativ och med vilken grad av beslutsamhet och viljestyrka du utövar ditt inflytande.

Låt oss nu fastställa vad som avses med en negativ tanke. En negativ tanke handlar alltid om förnekande. Om du tar avstånd från något eller någon, så nekar du såväl händelse som person rätten till din Kärlek och skadar därmed den grundläggande relationen mellan er. Den grundläggande relationen mellan två människor är syster- och broderskap, som kännetecknas av Kärlek. Alla människor har en Gudomlig rätt till din Kärlek, eftersom alla människor är dina systrar och bröder. Vilket uttryck relationen tar sig är av ringa betydelse. Personen kan vara en släkting, vän, make, maka eller t.o.m. en fiende, men bakom det ytliga förhållandet är hon/han alltid din syster eller broder och har rätt till din Kärlek. Att förneka någon den Kärleken, bryter mot Relativitetens universella lag och skapar obalans i ditt liv.

Om du ogillar en situation förnekar du ditt eget växande. I varje händelse finns en för dig värdefull undervisning. Kom ihåg, att du på ett eller annat sätt har gjort dig förtjänt av allt du möter, vare sig du tycker om det eller ej. Så när en situation är obehaglig inse att den innehåller en värdefull undervisning. Erfarenheten är en stor lärare och en av Guds Lagar. Vi upplever det vi själva skapar. Lär dig inse att allt som sker är en undervisning för dig och möt den med Kärlek och försök förstå dess Sanning. Så fort du förstår vad lektionen med den otrevliga erfarenheten ska lära dig, kommer händelsen inte längre till uttryck i ditt liv.

För att bli en kraft för det goda i din omgivning behöver du bli positivt inställd till den. Det betyder att den inte ska kunna få dig att reagera negativt. Du hyser inga känslor av hat, agg, avund, rädsla eller liknande utan enbart kärlek till allt och alla runt omkring dig.

Om du har någon i din omgivning som känner sig förbittrad, hur kan du då hjälpa denne? Det kan du inte om du känner dig irriterad när personen klagar, om du håller med, drar dig undan eller kritiserar henne eller honom. Dvs vad vi vanligtvis brukar göra.

Istället behöver vi först inse att i alla människors hjärtan finns en godhet och när vi erkänner och uppmärksammar denna godhet frammanar vi den. Sök efter och finn det goda i varje människa och låt därefter din kärlek flöda till henne. I kärlek, uppväck det goda som du vet finns där.

Vet också att det finns en intelligens inom varje människa. Mentalkroppen är till sin natur intelligent och om den inte verkar vara det, så beror det på att den inte stimulerats att tänka intelligent. Ingen är av naturen ”dum”. I en del fall kan naturligtvis hjärnceller ha blivit skadade och då är mentalkroppen inte i stånd att påverka hjärnan med intelligenta tankar. Men i de allra flesta fall handlar det helt enkelt om en brist på rätt träning som utgör orsaken till att en person framstår som mindre intelligent än andra. Mentalkroppen har påverkats att fånga upp tankar som är obegripliga eller irrationella och känslolivet har blivit sneddrivet på grund av en kärlekslös omgivning. Alla fall av mental instabilitet kan spåras tillbaka till en stor hunger efter Kärlek.

För att hjälpa denna människa behöver vi förstå att bakom all yttre förbittring så är hon ett Guds barn och i grunden god. Inse att hennes förbittring beror på att hon inte förstår och att hon hungrar efter att någon möter henne med Kärlek. Ofta har hon hämmat sin egen naturliga förmåga till Kärlek och vet inte hur hon skall visa den. Hon hungrar lika mycket efter att få ge som att få ta emot Kärlek. Även om hon inte alla gånger förstår, är hon av naturen intelligent och har förmågan att kunna förstå.

I ljuset av allt detta, led dina medmänniskor in i ditt hjärta och ge av din Kärlek, just därför att de är dina systrar och bröder. I dina tankar skänk dem den förståelse de behöver för att ta sig ur all förbittring. Du behöver inte tala med dem förrän de är redo och vill lyssna. Håll din tunga i styr och tänk¹. Ge dina råd först när de efterfrågas.

Bli gradvis och steg för steg positiv till alla omständigheter i din omgivning och ge din hjälp där den behövs, på det sätt som beskrivs i texten ovan.

¹ Se regler i Vit Magi... eller tänk

’Vad känner personen just nu och vad behöver hon eller han. Se Klassiskt Klarspråk – www.aditobildning.com