

LEKTION 5

Ge råd

Uppmaning att tjäna

Döm icke

Bli opersonlig

Sätta frön

I den förra lektionen talade jag om att ge råd när de efterfrågas. Idag önskar jag fördjupa mig ännu mer i detta ämne eftersom det är av stor betydelse. Alla ni som leds till att läsa dessa lektioner känner en stark längtan att hjälpa andra. Det hör till utvecklingen och kännetecknar alla dem som närmar sig Invigningens Väg. Själens gör sig påmind inom oss och önskan att hjälpa andra växer. Den blir till sist så stark, att den blir till ett behov. Ett av själens utmärkande drag är att tjäna. Av kärlek och medkänsla till våra medmänniskor tjänar vi. Det är kallelsen att tjäna som legat bakom när de flesta präster, lärare, läkare, sjuksköterskor, socialarbetare, m.fl., som arbetar inom människovårdande yrken gjort sitt yrkesval.

Allt eftersom önskan att tjäna växer sig starkare finner människan att hon hindras av sin oförmåga att hjälpa andra. Hon kanske skänker pengar, mat, kläder och husrum, men hon vet att det inte är det som behövs. Det finns något annat som hon skulle kunna ge som verkligen hjälper. Det är då hon börjar söka efter Sanningen. Det är den verkliga önskan att hjälpa andra som ligger bakom ett sant sökande. Detta motiv kommer osvikligt att leda henne till Sanningen.

Jag förstår att ni ofta känner frustration i er strävan att tjäna. Ni vet inte hur ni kan hjälpa och vad ni skall göra och gör därför ofta fel. Till att börja med försöker den studerande att ge råd och om han inte är försiktig, är det här han gör sina största misstag.

Innan han är lämpad att ge några råd måste han bl.a. lära sig att 'så som ni dömer andra blir ni ock själva dömda'. Ingen kan avgöra vad som är rätt eller fel handling för en annan människa. Inte ens i det tysta får han kritisera eller fördöma någon annan för hennes handlingar; så vad som är rätt eller fel berör enbart oss själva.

Han kan överhuvudtaget inte avgöra om någon annan handlar felaktigt. Han behöver inse, att vad en människa än gör är det, det rätta för henne i hennes nuvarande förståelse. Han inser också att det hon gör kommer att lära henne de nödvändiga läxorna och skänka henne full förståelse.

Genom att inse detta, försöker han förstå vad det är som den andre inte förstår. Så snart han inte dömer ser han klarare vad hennes nästa steg är och kan därmed hjälpa.

En annan sak som den studerande måste inse innan han kan ge rätt råd är att han inte får påtvinga någon annan sin vilja. Han får aldrig tvinga sin syster eller broder att acceptera det som de inte är beredda att ta emot. Om din syster eller broder avvisar dina råd innebär det att hon/han ännu inte är redo att lämna det som skett bakom sig, utan behöver behålla sina föreställningar tills hon själv kan söka sig en väg ut ur situationen.

Den som studerar Sanningen lär sig att hålla tungan i styr tills han är ombedd att tala. Även då behöver han vara mycket noga med att inte påtvinga andra sin vilja. Han förhåller sig opersonlig och förklarar tydligt men utan påtryckning vad problemet är. Hans råd är vägledande och synliggör orsaken till den andres nuvarande svårigheter samt visar hur de kan övervinnas. Med andra ord tydliggör han Den tudelade vägen och den andre lämnas fri att välja vilken väg han vill gå.

Allt medan han gör det, strålar han ut sin Kärlek till sin medmänniska för inom sig är han klar över Kärlekens stora, helande kraft.

När hans syster eller broder sett Den tudelade vägen och gjort sitt val, behöver den studerande godta detta beslut. Han varken säger eller tänker ”du gör ett misstag”. Han vet att den andre gör vad hon eller han måste göra för att kunna växa, och att även om hans ord inte förstås på det sätt han skulle ha velat och omedelbart skapat en lösning på den andres situation så har han ändå satt ett frö som med tiden kommer att växa och bära frukt.

Jag vill nämna några ord om att ”sätta frön”, för det är det du gör när du ger någon ett råd. För att vara säker på att ditt frö kommer att gro, måste du veta när det är dags att så. Du måste veta vad som är en bra jordmån och du måste bidra till att skapa de villkor som gynnar en god tillväxt. Bonden sår sina åkrar när de har plöjts och kultiverats och när solen är i rätt position för att stimulera till växt. Därefter, när fröna satts i jorden, arbetar han vidare i samklang med naturen, med att vattna, ibland tillföra gödning, samt fortsätta kultivera jorden.

Den som studerar Sanningen måste lära sig att göra detta om han vill vara till verklig hjälp för andra. Han ser vilken årstid som råder; med det menar vi att han gensvarar på den andres antydningar om att hon eller han önskar hjälp med att förbereda marken för sådd.

Dessa förberedelser handlar om utstrålande kärlek och tyst förståelse som vi talat om tidigare i denna lektion.

När den andre ber om hjälp, sätter den studerande sitt frö: en insikt om Den tudelade vägen.

Efter sådden bistår han naturen med ett utströmmande av Kärlek och tyst förståelse och med att rensa bort ogräset som växer samtidigt med fröet.

Detta att rensa ogräs, skall vi ta upp i nästa lektion. Under tiden, tänk mer kring att sätta frön, om vad som utgör en god jordmån och hur den bäst kan förberedas för sådd.