

LEKTION 6

Medvetandets vår

Sanningens frön
Att känna igen ogräs
Rensa ogräs vid rätt tid
Gudomlig vilja och Gudomlig kärlek

Idag skall vi lära oss att ”rensa ogräs”. Det är en naturlag att i god jord växer både det som såtts och det som finns latent i jorden.

Detsamma gäller oss människor. Latent inom varje människa, finns “ogräset” som inte är önskvärt, och som hon har förvärvat under år och århundraden av sin levnad. Några av de vanligaste namnen för dessa ogräs är:

Rädsla	Girighet
Avund/Svartsjuka	Kritik
Harm och agg	Fördomar
Stolthet	Intolerans

Många av dessa “ogräs” har inte haft någon chans att gro p.g.a. brist på näring. Vissa förutsättningar är nödvändiga för att stimulera all slags tillväxt och människan, liksom alla andra former i naturen, lever i cykler och årstider. Många människor går igenom vintern av sin cykliska aktivitet. Med andra ord, tycks de skenbart vara stillastående vad gäller deras medvetandeutveckling. På sätt och vis sover deras medvetande. Kroppen utför automa-tiskt de uppgifter som är nödvändiga i det dagliga livet, men uppenbarligen uttrycker inte det inkarnerade medvetandet någon växande förståelse.

Så kommer våren och medvetandet vaknar till nytt liv. Med nyöppnade ögon observerar individen sina egna och andras handlingar med ett allt större intresse. Medvetandet vaknar upp till Det Enda Livet som finns inneboende i alla former och börjar växa. Som en blomma lyfter det sitt huvud mot solens ljus och höjer sig upp över jorden. Detta betyder naturligtvis inte att människan bokstavligen förflyttar sig från jorden, utan snarare att hennes uppmärksamhet vänds från det materiella till det andliga.

När hon gör detta, mottar hon plötsligt nya energier, andliga energier, som stimulerar hennes medvetande att omfatta allt mer. Sanningens frö sås i hennes tankar och känslor för att slå rot och gro. De vitala livsenergierna som nu strömmar genom henne från den egna Själen, föder och ger näring åt det som har såtts och som är önskvärt likaväl som åt det som ligger latent inom henne och inte alls är önskvärt. All negativitet som hon har förvärvat, växer upp som ett tistelnår tillsammans med det sanna och sköna. Det är därför vi ofta ser att en människa som tagit ett steg på Vägen, mot en ny och djupare förståelse, samtidigt utvecklar en del oönskade egenskaper som blir hinder på hennes väg mot vidare utveckling.

Väldigt ofta blir hon kritisk, och fördömer och klandrar dem som inte tänker som hon. Ibland utvecklar hon en stolthet och tänker på sin medvetenhetsutveckling som en bedrift, som placerar henne en smula ovanför andra. Det är dessa ogräs som måste utrotas, om växten någonsin skall bära frukt.

Första steget för att lära sig göra detta, är att inse att ogräset faktiskt finns där, att det kommer att växa och att det måste rensas bort. Ingen människa kommer undan detta, även om många inte inser det. Om du tror att det här inte gäller dig är det nog bäst att du ser efter en gång till, för då har ogräset säkert undgått din blick.

Det andra steget handlar om att lära sig att varken bli förskräckt eller bestört när man upptäcker ogräset. Det är snarare ett gott tecken på att din jord är bördig och att det växer bra i din trädgård.

Det tredje steget är att upptäcka och utrota ogräset vid rätt tidpunkt. Det skall vara tillräckligt stort för att du skall kunna se det; m.a.o. att det blivit uppenbart antingen i ditt sätt att vara eller i dina handlingar, samtidigt får det ännu inte vara för djupt rotat för att du skall kunna dra upp det. Låt inte ogräset växa för länge, och försök inte heller dra upp det för tidigt innan det blivit tydligt. Om du låter det växa för länge hinner rötterna gå så djupt så att när du försöker dra upp dem, finns det risk att de bryts och delar av roten blir kvar och börjar växa igen. Om du försöker rensa för tidigt finns risken att du drar upp något av det du sått och utrotar det istället. Försäkra dig alltså om att det verkligen är ogräs innan du ger dig i kast med att utrota det ur din trädgård. Men när det är uppenbart och du vet att det är ogräs, slösa ingen tid utan rensa bort det.

Det sista steget är **hur att dra upp** ogräset och det är mycket viktigt. När du drar upp något, anbringas ett tryck på dragkraften ovanifrån och när det kommer upp uppenbaras det i sin helhet.

Dina trädgårdsverktyg i det här fallet är Gudomlig Kärlek och Gudomlig Vilja. Först måste du inse att det är *du* som är ”trädgårdsmästaren”, den Gudomliga Själens och att du kan göra vad du vill med din trädgård. Du kan låta den bli en ogräsbädd eller en underbar trädgård full av andlig föda för de andliga hungrande.

Sedan riktar du din vilja mot ogräset. Din vilja och din avsikt är de facto din plan för din trädgård. I ditt medvetande visualiserar du den så som du önskar den och genomför den sedan med Gudomlig Kärlek.

Gudomlig Kärlek är ett underbart redskap som kan användas på många sätt. En av Kärlekens egenskaper är dess magnetiska attraktionskraft. Den beständiga tillämpningen av Gudomlig Kärlek som fått sin impuls av Gudomlig Vilja och Avsikt kommer steg för steg att dra upp ditt ogräs ur djupet av din trädgård och upp i dagsljuset där det kan beskådas med rötter och allt. Då kommer du att förstå dess orsak och ogräset kommer att ha bidragit till din ökade förståelse.

Låt tillämpningen av Gudomlig Vilja och Gudomlig Kärlek vara så varsam att ogräset inte bryts, och så ihållande att du kan vara säker på att det utrotas.

Först måste du lära dig att själv göra detta i din egen trädgård. Senare kan du vara andra till hjälp. Du kan börja hjälpa andra genom att dra upp ditt eget ogräs och bli ett strålande centrum av Kärlek och Ljus för andra.